



Fred Termaat, Party Pastor

Inspiratie, daar draait het om in deze editie van KIJK op de KERK. Inspiratie ervaren we op vele manieren. Wat bij mij meteen naar boven komt zijn de typetjes die ik speel.

### | Typisch

Het begon 35 jaar geleden met goochelclown Floppie. Ik was geïnspireerd door mijn vader die, in een pyjama en met clownskop op, speelde op de verjaardagspartijtjes binnen ons gezin. Op mijn werk ontstond ruim 20 jaar geleden Professor Witteklaai, in de kerk (De Drie Ranken) maakte ik een aantal jaren Thijs Vernieuwkerk-filmpjes rondom de grote verbouwing van de kerk. Zo zijn er meer typetjes, maar misschien is wel mijn favoriet Party Pastor Patrick, vanwege de liefde die hij predikt, hoe hij de lichte kant van het leven viert. Als ik aan hem denk, dan komt er vanzelf een glimlach op mijn gezicht.

Party Pastor Patrick is ontstaan in 2010, toen ik werd gevraagd een gezongen act op een feest neer te zetten. Dat feest werd georganiseerd door jongeren uit wijkkerk De Drie Ranken. Een feest met muziek en dans, maar ook met een boodschap: we moeten zuinig zijn op onze Aarde. Toevallig had ik een kapelaansjurk liggen die we eerder in een musical in de kerk hadden gebruikt. Ik trok 'm aan, zette een pruik op, sprak met een licht Limburgs accent, en zie, het typetje was geboren. Ik voelde me meteen Party Pastor Patrick.

### | Vraag elkaar

Dat elkaar vragen is belangrijk. Als ik niet gevraagd word, niet geprikkeld word, dan gebeurt er vaak ook niets. Word ik gevraagd en word ik dan de Party Pastor, dan stroomt het. Dan voel ik de inspiratie. Inspiratie komt trouwens van *in spirare*, inblazen, zoals in het scheppingsverhaal verteld: God blies de mens zijn adem in. Inspiratie is Gods levenskracht die ons in beweging zet.

### | Niet echt?

En ja, natuurlijk, wie de Party Pastor ziet die weet meteen: hij is niet echt, dit is een clowneske figuur. En dat is ook zo, maar diep van binnen weet ik dat hij wel degelijk puur en echt is. En dat hij een boodschap heeft! Met zijn roze bril en feestslinger ziet de Party Pastor het mooiste wat de wereld en wat de mens te bieden heeft. Ik zie het gebeuren: mensen lachen, ogen stralen, we zingen samen over liefde. Er is plezier, licht en lucht, mensen zijn verbonden. Dat is allemaal heel echt!



# Inspiratie!

## Party Pastor Patrick predikt liefde

Hij ziet dat veel beter dan ik zelf. Ik laat mijn blik nog wel eens vertroebelen door alle gedoe, sores, ellende in de wereld.

De Party Pastor weet dat natuurlijk, maar hij richt zich vooral op de liefde, daar spreekt hij over, daar zingt hij over. De teksten lijken soms als vanzelf te komen. Hij is extravert, een beetje gek, dat zeker, maar wel oprecht. Voor even wordt de liefde, die er altijd is en altijd zal zijn, aangewakkerd, de liefde mag stromen. Het is even feest, en ik mag erbij zijn. Dat maakt mij dankbaar!

Party Pastor Patrick is inmiddels bij het koor waar ik zing, themakoor Pur Sang, een vast gezicht, er is ieder jaar wel iets te vieren. Daarnaast word ik ieder jaar wel een paar keer gevraagd. Bij feesten, bij boekpresentaties, de Party Pastor heeft voor actie Kerkbalans een ludiek filmpje gemaakt, hij zong bij de 80<sup>e</sup> verjaardag van mijn vader.

### | Enthousiasme

Zoals ik al zei: ik word er elke keer weer blij van wanneer ik gevraagd word, niet alleen om de Party Pastor te zijn. Want wanneer ik gevraagd word en mijn talent mag delen, dan gaat het bij mij stromen, ik voel inspiratie, raak enthousiast. Enthousiasme komt trouwens van *en theo*, God in je. En zo is het denk ik ook. Enthousiasme toont iets van Gods onuitputtelijke levenskracht. Daarom: laten we elkaar inspireren, gun elkaar de kans om ieders talent, ieders levenslust te delen, te vieren. Om *en theo* en *in spirare*, om God van binnen te voelen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Ik voel me gezegend dat ik af en toe de Party Pastor mag zijn. Wie weet gaan wij elkaar ontmoeten!

## Van de redactie

**Inspiratie** is het thema van deze editie van de kerkkrant.

Het mooie van inspiratie vind ik dat het iets is wat je niet zomaar 'hebt'. Dat is tegelijk soms ook het lastige: je kunt inspiratie niet kopen, of ergens een voorraadje opslaan voor als je het nodig hebt. Inspiratie borrelt op of overvalt je. Ze wordt geboren en brengt iets in beweging. En zo is inspiratie altijd een geschenk. Het beste wat je kunt doen om haar te vinden, is je open te stellen om haar te ontvangen. En ook dat is soms al een hele kunst.

Hartelijke groet namens de redactie, Gertrudeke van der Maas




2

• En wat inspireert jou?



2

• ZINDER ZONDAG inspiratiefestival



3-6

• INSPIRATIE uit de WIJKKERKEN



Bespaargids in en rond Apeldoorn

7

• Voor hetzelfde geld



7

• Toekomstverkenning



8

• De vreugdedans van God



# En wat inspireert jou?

Deze vraag stelden we enkele jonge leden van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Wat of wie inspireert je, waar maakt jouw hart een sprongetje van? En hoe deel je die inspiratie met anderen? We kregen mooie, persoonlijke antwoorden. Lees ze en raak zo zelf ook geïnspireerd! Ook de volgende pagina's staan vol inspiratie.

## | Roelof Mol

Als het om geloven gaat, inspireert Nick Vujicic mij heel erg. Hij heeft geen armen en benen, maar juist door zijn gebreken heen gebruikt God hem om tot mensen te spreken. Hij blijft positief door Gods kracht.

Mijn hart maakt altijd een sprongetje als ik weer denk aan wat Jezus voor mij gedaan heeft. Hoe Hij het kruis op zich nam en hoe Hij daar, zonder enig weerwoord, mijn zonden van mij afnam en ze voor mij droeg.



Ik wil anderen aansteken door te leven uit de vreugde die God mij geeft. Dat is soms misschien lastig maar het helpt mij er altijd weer doorheen. En door de liefde te laten merken aan mensen met woorden en daden. En door andere mensen te laten zien dat Gods genade het beste cadeau van allemaal is.

Zo hoop ik dat anderen mijn inspiratie merken. Ik probeer God overal in te betrekken. Dus ook in de keuzes die ik maak.

Daarnaast wil ik het evangelie ook graag uitdragen naar andere mensen. Soms kan ik dit zelf niet doen maar wil ik het wel mogelijk maken. Iedereen heeft talenten van God gekregen, die kan je gebruiken om ook dit mogelijk te maken.

## | Elbert Vink

Iets maken dat uniek en creatief is, begint bij mij vaak bij het helaas wat stressvolle 'niets'. Dat geldt ook voor mijn schrijfhobby die ik nu mede invul met geloof, of, in ieder geval, met bijbelverhalen. Het schrijfclubje in De Drie Ranken, dat zich heeft verzameld onder de naam 'Kantelingen', schrijft elke maand op basis van een bijbeltekst een eigen stukje tekst. Vaak als gedicht, soms als kort verhaal.



Het leuke van de bijeenkomsten is dat iedereen zijn eigen kijk op de bijbeltekst meeneemt. Soms haken mensen aan op een specifiek woord of zien een linkje met hun persoonlijke leven. Andere keren wordt er enthousiasme verwoord of juist ongenoegen geuit. Toch hadden we allemaal precies

dezelfde tekst als beginpunt. Dat er maar één uitleg of één waarheid zou bestaan, kan ik mij dus niet voorstellen. Steeds opnieuw een leeg vel papier. Gelukkig maar.

## | Jeanine van Brummen

De afgelopen tijd heb ik me wat meer verdiept in spiritualiteit en bijvoorbeeld de oude natuurreligies. Wat mij opviel was dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn met het geloof waarmee ik ben opgegroeid.

En wat me ook opvalt, is dat er veel meer mensen open staan voor zaken die je niet met het blote oog kunt zien dan je zou denken. Dat vind ik wel heel gaaf!

Mijn hart maakt een sprongetje van hele kleine dingen. Een mooie bloem, de zon die doorbreekt, of juist de regen die tegen het raam tikt. Een vriendelijke blik van iemand.

Dingen die je even alles laten vergeten en je weer in het moment brengen. Ik ga graag 'de diepte in' in gesprekken. Wat beweegt jou? Wat neem je mee van vroeger? Wie ben je nu? Met dat soort gesprekken kun je elkaar mooi spiegelen en zo elkaar ook aansteken om eens verder te kijken.

Hoe anderen merken dat ik geïnspireerd ben? Goeie vraag! Als ik geïnspireerd raak buitelen de ideeën vaak over elkaar heen. Dus ik denk als je mij ineens veel ideeën hoort noemen, dat je dan wel weet hoe laat het is 😊.



Foto: Elly Vreugd



Zondag 24 september zal het er in en rond de Grote Kerk net even anders aan toegaan dan anders. Er wordt daar een festival georganiseerd. Speciaal voor 20'ers en 30'ers, al is iedereen welkom. Annelies en Julian maken samen deel uit van de organisatie. Waarom ze meedoen?

**Annelies:** 'Ik ben jeugdoudster in de Julianakerk en vind het belangrijk dat jongere mensen elkaar ontmoeten rond zingeving'. Zelf zal ze o.a. aan het KIDS-programma meewer-



Annelies

ken. 'De kerk zou zich veel meer moeten richten op de jongere generaties dan ze nu doet', vindt ze. 'Geef ze daarom een stem!'

**Julian** kan zich daar helemaal in vinden. Zelf is ze betrokken bij de Jachtlaankerk. 'Weet je, ik hoop vooral op een vrolijke middag waarop je geïnspireerd raakt. Iedereen heeft immers behoefte aan zingeving, dat is voor twintigers niet anders. Maar bedenk wel dat ze andere ideeën en behoeftes inbrengen dan ouderen.' Daarom ook de vorm van een festival, dat past helemaal bij de jongere generatie. 'Dat is nu eenmaal laagdrempeliger en gezelliger', meent Julian. Ze vinden het beiden verrijkend om dit met verschillende mensen voor te bereiden. 'Ieder brengt weer een andere achtergrond in'.

## | Waarom zou je gaan?

Waarom zou jij gaan, Annelies? 'Ik denk naast de ontmoetingen vanwege de veelheid en diversiteit aan workshops.' En jij Julian? 'Om m'n zinnen te verzetten en met anderen een betekenisvolle middag te hebben.' Beiden vinden ze dat de kerk veel te bieden heeft op het vlak van zingeving en inspiratie. Dus laten er alsjeblieft nieuwe initiatieven komen, zoals deze. Julian: 'En nu de drempel over, kom uit je huis!'

Het **ZINDER ZONDAG FESTIVAL** wordt vanuit verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Apeldoorn georganiseerd. Het is gericht op de generatie 20'ers en 30'ers, maar toegankelijk voor iedereen. Uitgangspunt is het onlangs verschenen boek van Tabitha van Krimpen: 'Bottom-up kerk. Zijn waar de twintigers zijn'.



Julian

Tabitha zal zelf én een presentatie houden én een workshop verzorgen. Hieronder vind je het programma waarbij je in en uit kunt lopen. Er is een doorlopend café en er zijn meerdere inspirerende workshops te volgen.

## Programma

Zondag 24 september  
In en rond de Grote Kerk  
Vanaf 11.45 uur



Tevoren aanmelden is fijn maar hoeft niet:  
zinderzondag@gmail.com

- 11.45 uur **Inloop**, café is open (ook voor lunch)
- 12.15 uur **Tabitha van Krimpen**  
Tabitha ziet kansen in de kerk van de toekomst maar dan wel anders dan nu. Over hoe jongeren zin zoeken en geloof willen delen. Interactieve lezing over haar geloof en hoop als twintiger.
- 12.45 uur **Workshops**
  - **Ontspullen** met Harmen Niemeijer, directeur Micha Nederland
  - **Rust zoeken voor je ziel** met Tjitske Volkerink, wellness coach en stiltetrainer
  - **Verdieping en sociale media** met Henk Jan van Maanen, MOVE community.
  - **De kunst van geloven** met Bastiaan van den Berg, kunstenaar en theoloog
  - **Doorpraten over de Bottom-up kerk** met Tabitha van Krimpen
  - **De Vuurplaats** een alternatief voor de kerk, speciaal voor jonge mensen in Apeldoorn
  - **Sing your heart and soul** met André Bijleveld, musicus en dirigent
- 14.00 uur **Ecologie-energie** met Patrick van Gorp
- 14.45 uur **Workshops** ronde 2
- 15.45 uur **Podcast**
- 16.30 uur **Wrap up**, met aansluitend borrel





## Zuster Theodorakis

Ds. Hester Smits

Ze reikte ongeveer tot aan mijn buik en haar glimlach paste net tussen haar ingeklemde wangen. Ik had haar al zien scharrelen rondom de kerk maar ze keek niet op of om. Pas toen ik de kerkdeur vastpakte, kwam ze naar mij toe. Als een gastvrouw liep zij voor mij uit en vertelde over de kerk. Mijn oog viel op een icoon met allemaal zilverkleurige plaatjes eraan vastgemaakt. En op die plaatjes stond een arm, een been, een hart, een huis, een kind, een vrouw etc.

Zuster Theodorakis vertelde dat het smeekgebeden waren. Als je graag een kind wilde dan hing je een plaatje van een kind op. En had je last van je knie dan hing je dat plaatje op. Maar het kon ook achteraf als teken van dankbaarheid worden opgehangen: als je knie weer beter was. Ik kocht een plaatje van een hart en van een huis, dat kon nooit kwaad.

### | Een plek van stilte en gebed

Inmiddels snapte zij dat ik predikant was en er ontspoon zich een grappig gesprek over de kerk in Griekenland. Wat mij inspireerde is dat zij vertelde dat er veel kloosters op Kreta zijn en dat men probeert om al die kloosters open te houden. Soms met maar twee of drie monniken of zusters. Toen ik vroeg naar het waarom, zei ze dat dat belangrijk was voor de



### Grote Kerk

Adres Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn  
Website [www.grotekerkapeldoorn.nl](http://www.grotekerkapeldoorn.nl)  
Mail [scriba@grotekerkapeldoorn.nl](mailto:scriba@grotekerkapeldoorn.nl)

dorpen er omheen: er moest een plek van stilte en gebed zijn die voor mensen makkelijk te vinden is. Een prachtige gedachte, dat het getal van abdij-bewoners niet de dienst uitmaakt maar de dienstverlening aan de mensen in de buurt.

In onze kerk zijn we ook altijd aan het tellen. Niet onbelangrijk, maar ons evangelie is ook ontstaan uit een handjevol mensen. Een minderheidsbeweging. Eigenlijk een wonder dat de kerk nog bestaat!

En terwijl zuster Theodorakis en ik aan het keuvelen waren, lichtte haar gezicht helemaal op toen ze begon over Maria en de wonderen die zij zelf gezien had. Hier in de kerk waar wij stonden. Het was even stil en toen vroeg ze: jij gelooft toch ook in wonderen?! Ja, natuurlijk, ik geloof in wonderen én in verwondering.

Ze hielp mij met haar simpele vraag: een 'kijkwijzer' voor het nieuwe seizoen.

Ik glimlachte van oor tot oor...



### Julianakerk

Adres Deventerstraat 91, 7322 JL Apeldoorn  
Website [www.pwano.nl](http://www.pwano.nl)  
Mail [scriba@pwano.nl](mailto:scriba@pwano.nl)

Annelies Gesthuizen  
jeugdouderling

Hoe kunnen we de jeugd meer betrekken bij de kerk? Dát is de vraag waarover ook wij ons vanuit de Julianakerk buigen. Eén van de initiatieven waar we mee zijn gestart, is de Doe-Je-Mee-Dienst. Een dienst die voor alle leeftijden leuk is om aan deel te nemen en waarbij we vooral de jeugd een podium willen geven!

### | Doe-Je-Mee-Dienst

We nemen je mee terug naar 19 februari jl., de dag waarop de eerste Doe-Je-Mee-Dienst plaatsvond. In de kerk is een deel van de stoelen vervangen door zitzakken. Er liggen muziekinstrumentjes klaar, er staat een tafel met kleurplaten, de attributen voor de activiteit liggen op hun plek... Het zijn de ingrediënten voor de dienst die gaat over het thema vriendschap en samenwerken, waarbij het verhaal van de vier mannen en hun zieke vriend centraal staat.

Om 10 uur komen de dominee, ouderling van dienst en di-

aken van dienst de kerk binnen, samen met 3 kinderen van de kindernevendienst en Dominee Beer; onze eigen 'knuffelbeer-predikant' van Kerk op Schoot. Eén van de kinderen en de ouderling van dienst heten de gemeente welkom. De kaarsen van Kerk op Schoot (0-4 jaar), kindernevendienst (5-12 jaar) en Rock Solid & Solid Friends (12+) worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars.

De muziek varieert van kinderliedjes tot gezangen en van het Kerk op Schoot-lied tot popnummers. De schriftlezing wordt gedaan door één van de jongeren. Aansluitend laten we een filmpje zien waarin het Bijbelverhaal nogmaals op een makkelijke manier wordt uitgebeeld.

'Doe je mee?' komt helemaal tot zijn recht wanneer jong en oud worden uitgenodigd om mee te doen met de activiteit. Er moet een grote bal van de ene kant van de kerk naar de andere kant gedragen worden door middel van een hoepel met touwen eraan vast. In no-time zijn alle touwen bezet!

Tijdens de korte overdenking wordt iedereen uitgedaagd om goed op te letten: de jongeren maken ter plekke een Kahoot-quiz, met vragen over de preek! Nadat we de zegen van de dominee meekrijgen sluiten we de dienst af met het liedje 'De Here zegent jou', gezongen door een paar kinderen van 4 tot 6 jaar.

Hopelijk hebben we u en jou kunnen inspireren over het betrekken van de jeugd binnen de kerk. Wil je ook eens een dienst meebeleven? Hou dan onze website in de gaten!

Mocht je meer willen weten over deze dienst, stuur dan een mail naar: [jeugdouderling@pwano.nl](mailto:jeugdouderling@pwano.nl) (t.n.v. Annelies Gesthuizen).



## Jeugd inspireert!

## Vrijwilligerswerk



Corina Besteman

"Wat is een kerk zonder vrijwilligers? Vrijwilligers zijn een groep mensen die vaak niet naar waarde wordt geschat. Ze doen hun taak veelal onzichtbaar en dat meestal decennia lang", aldus Janny Verbaas.

### | In het begin

De Vrijwilligers Dienst West (VDW) kent een lange geschiedenis die terug gaat naar de tijd toen haar man, wijlen ds. Verbaas, in de 60-er jaren predikant was in Ugchelen. Janny: "Deze gemeente was nog niet lang zelfstandig en het vrijwilligerswerk moest nog worden opgezet. Een speciaal hiervoor aangestelde deskundige vanuit de Synode hielp ons bij het opzetten van de oppasdienst, het geboorte- en oudenbezoek en 'help een handje' bij plotselinge ziekte in een gezin."

### | De VDW Goede Herderkerk

Na Dedemsvaart werd haar man in 1976 predikant in de Goede Herderkerk. "Wij wilden graag iedereen bij het kerkenwerk betrekken en de opzet uit Ugchelen bleek hiervoor een prima uitgangspunt. Het vrijwilligerswerk van de Goede Herderkerk kreeg wat meer formele structuur." vertelt Janny. Zij vormde een groep van 40 dames: de Hervormde Vrouwen dienst (HDV). Die HVD organiseerde eens per maand een middag (meestal met een spreker) en zette een bloemen dienst op, maar organiseerde ook uitstapjes voor de 65+ ers,



### Goede Herderkerk

Adres Asselsestraat 199, 7312 CS Apeldoorn  
Website [www.goedeherderkerk.info](http://www.goedeherderkerk.info)  
Mail [scriba@goedeherderkerk.info](mailto:scriba@goedeherderkerk.info)

naast ouderenvieringen van de christelijke feestdagen, de rommelmarkt en het Paasontbijt." Janny hechtte veel waarde aan het persoonlijk vragen van gemeenteleden voor al het vrijwilligerswerk. Ze was ook negen jaar lang voorzitter van de centrale HVD in Apeldoorn.

### | Inspiratiebron

HVD heette na het Samen-op-weg proces VDW. Dat in het concept van de nieuwe, vereiste P.K.N.-kerkorde, de vrijwilligers niet voorkwamen, bevestigde haar stelling dat vrijwilligers een groep mensen zijn die vaak niet naar waarde wordt geschat. Haar voorzitterstaak legde ze pas neer toen het vrijwilligerswerk dezelfde status behield als het jeugdwerk. Nu neemt zij afscheid, maar wat inspireerde haar? "Ach, als je gezond mag blijven en het ook nog leuk vindt met fijne mensen te werken, is dat geen opgave. Trouw aan God en mensen is mijn inspiratiebron, denk ik."

Janny Verbaas werd onlangs 90 jaar en nam afscheid van Vrijwilligers Dienst West



## Regentessekerk

Adres Regentesselaan 14B, 7316 AD Apeldoorn  
Website [www.regentessekerk.nl](http://www.regentessekerk.nl)  
Mail [info@regentessekerk.nl](mailto:info@regentessekerk.nl)

## Het stadskonijn

Ds. Klaas Douwes

In het begin staken er vaak alleen een paar nieuwsgierige oren boven een graspol uit, inmiddels struinen ze zorgeloos over de zoden. Twee stappen buiten de flat en ik zie ze al door het plantsoen huppen: konijnen.



Ik ben opgegroeid op het platteland, maar ik heb er nog nooit zoveel gezien sinds ik in de stad woon. Het is alsof het plot van Richard Adams' Waterschapsheuvel zich voor je voeten ontvouwt. Dat verhaal waarin een aantal langoren na een profetisch doembeeld moedig hun vertrouwde leventje

achter zich laten en elders een nieuwe toekomst opbouwen. Over inspirerende visies gesproken. Maar wat bezielt die konijnen nou om juist hier in de stad een onderkomen te zoeken? Daar verwacht je ze niet.

Met het stadskonijn voel ik een bijzondere klik. Want een dertiger verwacht je in gesecculariseerde tijden bijna net zomin in een kerk als een konijn in de stad. Hoewel ietwat markant binnen onze omgeving, trekken we beiden eigennuttig ons plan. En waarom ook niet? De omgeving kijkt af, maar er valt weinig van te vrezen.

### Natuurlijke vijanden

Het stadskonijn kent nauwelijks natuurlijke vijanden en ik als relatief jonge voorganger ook niet. Want met het krimpen van de kerk verdween gaandeweg ook de drijfveer tot een agressief atheïsme. Godzijdank lijken de scherpste randjes van de tegenstelling gelovig-ongelovig in Nederland verdwenen. Dat ondervind ik aan den lijve. Als ik iemand bijvoorbeeld vertel dat ik predikant ben, krijg ik vrijwel altijd een enthousiaste of nieuwsgierige reactie terug.

Je kunt je afvragen: zijn we misschien in een post seculiere tijd terechtgekomen? Geloven is zo gek niet meer en in volstrekt ongelof leeft bijna niemand. Inmiddels bevindt een grote groep mensen zich in een vaag gebied tussen die beide polen, ergens tussen hemel en aarde. Juist daar, in die sche-

merige tussenstreek, zie ik de kerk het liefst op verkenning gaan. Want daar komen verhalen samen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben. Daar ontstaan nieuwe dwarsverbanden en mogelijkheden voor het goddelijke. Dus laten we ons net als het stadskonijn op onbekende paden wagen, op zoek naar nog ongekende inspiratie.



## Jongeren naar Taizé: over inspiratie gesproken!



Ds. Michiel de Leeuw

Van 9 tot 16 juli zijn we met een groepje jongeren voor een week afgereisd naar kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk. Jongeren uit de Jachtlaankerk, Goede Herderkerk en De Drie Ranken. Het was voor ons allemaal een nieuwe ervaring.

Jaarlijks trekken vele duizenden jongeren uit de hele wereld naar Taizé, waar de gemeenschap een teken van vrede en vertrouwen in de wereld wil zijn. De jongeren worden gastvrij en hartelijk ontvangen om samen naar gemeenschap met God te zoeken door ontmoeting, vieringen, stilte en persoonlijke bezinning. En om iets van innerlijke vrede, zin en inspiratie voor je leven te vinden. Het is voor ons een boeiende, inspirerende én gezellige ontdekkingsstocht geworden. In onze week waren er zo'n 1500 jongeren bij elkaar. Al gauw werden innige vriendschappen opgebouwd met vooral Zweden en Duitsers.

Elke dag was er een ochtend-, middag- en avondviering in de kerk. We hebben uitgerekend dat we in één week meer dan 20 uur in de kerk hebben doorgebracht; sommigen van ons nog meer, omdat ze na de avondviering graag nog een tijdje bleven zingen. Want zingen kunnen ze in Taizé! In het Frans, Duits, Zweeds, Pools, Spaans, Arabisch, Nederlands, Engels, Latijn en ga verder. Het werkt bijna verslavend, door de ontspannen, meditatieve sfeer en cadans in de vieringen.



## Jachtlaankerk

Adres Jachtlaan 143, 7313 CW Apeldoorn  
Website [www.jachtlaankerk.nl](http://www.jachtlaankerk.nl)  
Mail [scriba@jachtlaankerk.nl](mailto:scriba@jachtlaankerk.nl)



Iedere morgen gaf broeder Jérémy een boeiende bijbelintroductie met veel humor, waarna we in groepjes uiteen gingen voor gesprek en uitwisseling. 's Middags deden we een workshop óf we gingen toiletten schoonmaken: ik zal niet beweren dat dat laatste even inspirerend was, maar gezellig was het wél!

In de vrije tijd was er ruimte voor ontspanning in de Stiltetuin, lezen, mijmeren of wat slaap inhalen. Ook hebben we een ontmoeting gehad met een Nederlandse broeder, afkomstig uit Apeldoorn (!). 's Avonds na de viering was er altijd nog de bar waar we elkaar én vele anderen konden ontmoeten en waar ook gedanst en muziek gemaakt werd.

We zijn allemaal enthousiast en geïnspireerd teruggekomen van onze reis en we hopen dan ook dat we volgend jaar nog meer jongeren kunnen enthousiasmeren om Taizé (en zichzelf) te ontdekken!

Bekijk ook onze vlog: <https://youtu.be/6rQRYBiSbks> of scan →



## De Drie Ranken

Adres Eglantierlaan 202, 7329 AP Apeldoorn  
Website [www.3ranken.nl](http://www.3ranken.nl)  
Mail [info@3ranken.nl](mailto:info@3ranken.nl)

Gert Nijmeijer

Op 17 september 2023 is het zover. Dan wordt ds. Hanneke Siebert uit Enschede bij ons in De Drie Ranken in De Maten bevestigd als nieuwe predikant. We kunnen bijna niet wachten!

Altijd spannend zo'n nieuw begin, voor haar én voor ons, maar vooral uitdagend! Want nieuwe mensen brengen weer nieuwe ideeën met zich mee en nieuw en fris elan. Een open en frisse kijk op dingen die bij ons zo tot de vaste gewoontes zijn geworden waar we aan gewend en gehecht zijn geraakt. Een nieuwe frisse kijk van buiten leidt tot nieuwsgierige vragen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En dat helpt om daar samen over na te denken, over in gesprek te gaan, nieuwe vormen en wegen te verkennen. Dus Hanneke, kom maar op met die open blik, nieuwsgierige vragen en



## Een nieuwe predikant, bron van inspiratie!

verrassende ideeën! We zijn ervan overtuigd dat er ruimte en openheid voor is in onze oecumenische geloofsgemeenschap. Want die openheid voor nieuwe dingen zit in het DNA van De Drie Ranken. Openheid voor het zoeken naar nieuwe vormen die passen bij deze tijd, openheid naar buiten, naar wat er in De Maten om ons heen gebeurt, het welkom voor mensen die niet direct geïnspireerd worden door de zondagse vieringen, maar wel op zoek zijn naar zingeving, naar samen met anderen in gesprek zijn, naar ontmoeting. Dus met die openheid en nieuwsgierigheid naar de frisse kijk en ideeën van Hanneke Siebert zit het vast wel goed! Méér dan van harte welkom, Hanneke!

Het is ook fijn voor onze huidige wijkpredikant Ad Wijlhuizen, om weer een sparringpartner te hebben. Want ook hij zit nóóit verlegen om nieuwe ideeën en gekke invallen, die het (kerkelijk) leven zoveel mooier, zinvoller en verrassender maken. En hoe inspirerend is het dan om ook samen als pastores te brainstormen en dingen uit te werken en in gang te zetten. Om anderen in werk- en taakgroepen daarmee weer aan te sporen en enthousiast te maken.

Dus, Ad en Hanneke, maak er een mooi 'feest' van samen. Geniet van jullie nieuwe samenwerking en wederzijdse positieve beïnvloeding.

Er is heel veel te vieren!



V.l.n.r.: Ds. Hanneke Siebert, Gert Nijmeijer en Tineke Breuer (voorzitters wijkkerkenraad)



## Een rijke schat van wijsheid

Jan van Gelderop,  
voorzitter Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Wat is het bijzonder dat er in de wereld een Woord van God is. Een boek waarin je kunt lezen over de Here God en over ons mensen. Ik vind het fascinerend dat door de eeuwen heen, dwars door allerlei woelingen en bewegingen heen, dat Woord van God blijft. Het kan dicht en ongeopend blijven liggen, soms wel jarenlang. Maar dan komt er weer een tijd dat mensen opnieuw die Bijbel openslaan om woorden van God toe te laten in hun leven. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn Woord.

In ons persoonlijk leven kan die Bijbel ook lang dicht en ongeopend blijven liggen op een plank. Dat is niet per se verkeerd. Ik ken een man die een Bijbel heeft, maar er nooit in leest. Toch vindt hij het heel belangrijk dat er een Bijbel in zijn kamer ligt. Hij heeft hem heel mooi versierd en foto's van zijn gezin er bovenop gezet. Dat boek van God heeft voor hem betekenis. Bovendien kunnen mensen een geringe leesvaardigheid hebben en dan is de Bijbel niet een boek dat je zomaar even grijpt om eens wat te lezen. Maar ook voor hen is het dan nog wel: de Bijbel!

De meesten van ons kunnen gelukkig goed lezen. We zijn opgegroeid in een land met goed onderwijs. Toch kan er dan nog wel een drempel zijn om die Bijbel te openen en te lezen wat er staat.

In onze gemeente hebben we zowel een mannenvereniging als een vrouwenvereniging, die beide tot doel hebben om met elkaar de Schriften te lezen en te verstaan. Bijzonder is, dat je elkaar zo motiveert om Gods Woord te lezen.

Onze gemeente houdt vast aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, waarin Hij zich aan ons bekendmaakt als Schepper, Verlosser en Voleinder. De rode draad daarin is zijn genadige en reddende liefde voor een wereld verloren in zonde en schuld. Dat mag telkens weer worden gehoord.

Daarnaast geeft de Bijbel nog zoveel extra's – en het is ook zo veelzijdig.

Het afgelopen jaar hebben we ons in de mannenvereniging gebogen over het boek Leviticus. Het staat bekend als een minder populair Bijbelboek. Maar verrassend wat we daar in konden ontdekken!

Dus het inspireert mij om met en dankzij anderen de Bijbel te openen en te luisteren naar dat Woord van God en na te denken over wat het mij en ons nu te zeggen heeft.

Als mannenvereniging komen we elke eerste en derde maandagavond van de maand samen. Bij deze nodig ik mannen van andere kerken en gemeenten in Apeldoorn van harte uit om eens een avond bij ons te gast te zijn.



### Eben-Haëzerkerk

Adres Zonnedaauw 8, 7322 EC Apeldoorn  
Website [www.ebenhaezerkerk.nl](http://www.ebenhaezerkerk.nl)  
Mail [scriba@ehkerk.nl](mailto:scriba@ehkerk.nl)





### Evangelisch Lutherse Gemeente

Adres Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn  
Website [www.luthersekerkapeldoorn.nl](http://www.luthersekerkapeldoorn.nl)  
Mail [elgapeldoorn@gmail.com](mailto:elgapeldoorn@gmail.com)

Theo van Milligenburg

Toen Maarten Luther hoorde dat op 1 juli 1523 in Brussel twee Augustijner monniken waren verbrand vanwege hun 'Lutherse ketterij', begreep hij dat hij de schok die door hem heen ging, maar ook de vreugde en vastberadenheid die hij voelde, alleen kon uitdrukken in een lied. Zo schreef hij het eerste van de 37 liederen die we van hem kennen: Ein neues Lied wir heben an ('Een nieuwe lofzang heffen we aan').



## Geïnspireerd geloof kun je alleen zingen

Voor Luther was de martelaarsdood van de twee monniken het bewijs dat zijn Reformatie op de goede weg was. Als de reacties zo wreed en bitter waren dan moest hij met zijn boodschap de kerkelijke autoriteiten wel in het hart hebben getroffen.

En wat nog belangrijker was: de vervolgingen in de Vroege Kerk kwamen vooral toen de christelijke gemeenschappen onstuitbaar groeiden. Deze twee Brusselse martelaren waren het bewijs dat Luther in het spoor van de eerste christenen de weg van Jezus had teruggevonden en dat de Reformatiebeweging onstuitbaar zou groeien.

### | Het ongelooflijke zingen

Luther bleef zijn geloof uitdrukken met liederen, omdat je zingend dingen kunt geloven die je anders moeilijk zomaar kunt aannemen. Veel van de liederen uit ons liedboek zeggen dingen over God en over Gods genadevolle ontferming die wij niet zomaar met droge ogen zou beamen als iemand ons zou vragen: geloof je dat echt? Sterker nog: we zingen soms dingen die nauwelijks begrijpelijk zijn. Neem dit zeer populaire lied: "Alles wat over ons geschreven is gaat gij volbrengen deze veertig dagen, de tien geboden en de veertig slagen, dit hele leven dat geen leven is....." (Gezang 556) Het is, als je het goed leest, een onbegrijpelijke tekst.

En toch is dit Barnard-lied een van de meest geliefde hymnes, eindeloos gezongen in de Veertigdagentijd. Door te zingen maak je je dingen eigen die soms onbegrijpelijk zijn of sowieso moeilijk te geloven. Daarom is zingen, zoals vaak wordt gezegd, dubbel bidden.

### | Komende muziekdiensten

#### 8 oktober 2023 – Antonio Vivaldi: *Sovvente il Sole*

In deze muziekdienst horen we Vivaldi's mooiste aria voor mezzo-sopraan: *Sovvente il Sole*, over een storm die gestild wordt (Matteüs 8) in combinatie met het roerende *Cum Dederit* ("Hij geeft het zijn beminden in de slaap") uit Vivaldi's Psalmcompositie *Nisi Dominus* (psalm 127). Solist is Iris Bouman.

#### 12 november 2023 – Requiem - Gabriël Fauré

Ook dit jaar brengen we in november in kleine bezetting het beroemde Requiem dat Gabriel Fauré tussen 1887 en 1890 componeerde, uitgevoerd met orgel, piano, altviool en vocaal kwartet, waaronder het beroemde *Pie Jesu* en het aangrijpende *Agnus Dei* en *In Paradisum*.



## 'Ik ken jou uit de kerk!'

Ds. Sander Ris

Harold Leeman deed mee met de Alpha cursus in De Fontein. Hij begon mee te kijken met de livestream van de diensten en in de afgelopen maanden was hij samen met Tina steeds vaker te vinden in de kerk.

### | Wat vind je inspirerend aan de kerk?

De kerk is een plek waar je jezelf kan zijn en toch hebben we allemaal iets van hetzelfde. Er is saamhorigheid: een vriendelijke sfeer waarin je jezelf kunt ontplooiën op het gebied van geloof. Voor mij zit 'm dat vooral in de teksten uit de Bijbel: hoe die teksten iets te zeggen hebben over het heden. Ik was gewend aan "Zo staat het er, zo is het... klaar!". Maar nu geeft de Bijbel aanleiding om er met elkaar over door te praten op een open manier. Je denkt met elkaar over dezelfde dingen na, maar toch



bij iedereen net iets anders.

### | Wat was jouw beeld van de kerk?

Ik geloofde wel, maar voelde me in de kerk in mijn woongemeente niet welkom. Mijn beeld was dat de kerk voor anderen was, niet voor mij. De kerken die ik kende vond ik suf en saai: niet meer van deze tijd en in de kerkdiensten waren geen links naar het heden.

### | Wat is er veranderd?

Ik word gemotiveerd door de vertaalslag naar het nu: op het gebied van geloof, maatschappelijke ontwikkeling en de toepassing in het dagelijks leven. Je hebt met elkaar iets over voor de maatschappij. Laatst hoorde ik dat we als kerk iets gaan doen voor jongeren in de binnenstad. Ik heb vroeger samen met Tina vaker avonden en kampen georganiseerd voor jongeren. Dus wij doen mee. Toen we op zoek waren naar een Playstation, zei ik tegen mijn buurman op de camping: 'Jij houdt toch van gamen? Doe je mee?' En nu gaat hij met ons mee wanneer we er zijn voor jongeren. Het maakt dat ik met plezier naar de kerk ga, met het gevoel dat ik er bij hoor en anderen ook. Laatst liep ik heel ergens anders iemand uit de kerk tegen het lijf. Dan loop je dus niet langs elkaar heen. 'Ik ken jou uit de kerk!' Je spreekt elkaar aan, maakt een praatje en bent opecht geïnteresseerd in elkaar.



### De Fontein

Adres Wijkcentrum Kristal, Distelvinderlaan 200, 7323 RK Apeldoorn  
Website [www.defonteinapeldoorn.nl](http://www.defonteinapeldoorn.nl)  
Mail [secretariaat@defonteinapeldoorn.nl](mailto:secretariaat@defonteinapeldoorn.nl)





## Wilhelminakerk

Adres Beemterweg 7, 7341 PB Beemte Broekland  
Website [www.wilhelminakerk.com](http://www.wilhelminakerk.com)  
Mail [scriba@wilhelminakerk.com](mailto:scriba@wilhelminakerk.com)

Toen men in 2017 vanuit de Parochie in de Vecht en de gemeente rond de Wilhelminakerk met de viering van de eerste Lichtjesregen van start ging, was het de opzet om hier een bijzondere traditie van te maken. De Lichtjesregen sloeg aan en zeker toen men vanuit de gemeente in Terwolde/De Vecht in 2019 aanhaakte, leek de traditie goed op gang te zijn gekomen. Helaas kwam hier een onverwachte en langdurige kink in de kabel die veroorzaakt werd door Corona. Drie jaar lang was het daarom niet mogelijk de Lichtjesregen door te kunnen en mogen laten gaan. Drie jaar wel en drie jaar niet. Maar nu lijkt niets ons in de weg te staan om deze speciale viering wel weer te gaan houden.

De Lichtjesregen 2023 staat dan ook op de agenda voor vrijdag 10 november 2023 om 19.00 uur in de Wilhelminakerk aan de Beemterweg 7 in Beemte-Broekland. Zoals u zich wellicht nog herinnert, of als u het voor de eerste keer mee komt maken, is er een korte dienst in de kerk om vervolgens naar buiten te gaan en daar een kaarsje aan te steken voor iemand die u mist omdat deze is overleden. Het thema van Lichtjesregen 2023 luidt dan ook: 'IK MIS JE ELKE DAG!'.

We hebben een eerste bijeenkomst gehad met twee mensen

Joke Kusters

Wat schrijf ik in een verhaal over het thema inspiratie? Van wie of van wat krijg ik inspiratie om bijvoorbeeld iets voor een ander te doen. Ik zoek een Bijbeltekst. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik niet meer dagelijks in mijn Bijbel lees. Ja, vroeger wel natuurlijk, twee keer per dag na de maaltijd. Dat werd steeds minder; kinderen werden groot, iedereen was

uit de Vecht en twee vanuit de Wilhelminakerk. We hopen dat de gemeente uit Terwolde ook weer aan zal haken. Het koor 'Inspiration' uit Terwolde o.l.v. Marlies Tiemens werkt aan de dienst mee. We hopen dat de doedelzakspelers weer van de partij zullen zijn en natuurlijk worden de kinderen van de diverse basisscholen gevraagd om hun tekening te maken die met het gemis en de Lichtjesregen te maken hebben.

Een kaarsje aansteken voor die ene mens die je zo dierbaar was en die je zo mist, ook al is deze persoon al langere tijd



## Lichtjesregen 2023

druk met school, sport, tv en werk. De Bijbel bleef in de kast.

Mijn kinderen en kleinkinderen zijn nu volwassen en vragen aan oma wat Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Kerstmis eigenlijk voor feestdagen zijn. Hoe mooi is het dat mijn Bijbelkennis nog zo goed is en dat we daar gesprekken over hebben. En wat grappig is: als ik alle namen van de apostelen niet meer op kan dreunen, zoeken zij dat op hun mobieltje op! Dan vind ik zo'n ding weer een zegen.

Een pastoraal medewerker op- perde een groeps-app te starten om dan samen voor iemand te bidden. Dat noem ik inspiratie, hij heeft het vast vanuit de Bijbel. Een gemeentelid lanceerde het idee om het thema 'Dementie en Mantelzorg' voor de taakgroepen te organiseren. Dinsdag 26 september 19.30 uur komen twee deskundigen van Stichting Alzheimer om daarover met ons in gesprek te gaan.

U kunt zich daarvoor opgeven via 06-48789009. Een plek om inspiratie op te doen, hoe we, ook in de kerk, dementievriendelijk kunnen zijn.

geleden overleden. Dit zal het gemis niet wegnemen maar kan er wel voor zorgen dat je op dat moment -misschien voor even- die ander weer heel dichtbij je weet. En dat deze gedachte je dan troost mag geven. We zien u graag komen op 10 november om samen stil te staan bij die geliefde die zo gemist wordt en om tegelijkertijd mee te bouwen aan de traditie van Lichtjesregen.

Hartelijke groet, Riet Simons, Trees Hendriks, Corrie van Orden en Ruud Bloemendal.



## De Hofstad

Adres Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn  
Website [www.dehofstadapeldoorn.nl](http://www.dehofstadapeldoorn.nl)  
Mail [scribaat@dehofstadapeldoorn.nl](mailto:scribaat@dehofstadapeldoorn.nl)

Op zoek naar een passende Bijbeltekst als het om inspiratie gaat, vind ik al op de eerste bladzijde: het scheppingsverhaal. Waarom hebben wij mensen toch zo'n puinhoop van de aarde gemaakt? God heeft ons de verantwoording gegeven om goed voor elkaar en de aarde te zijn. In de Bijbel vind ik volop teksten die inspiratie geven om naar elkaar om te zien, om elkaar te troosten en hoop te geven. Wij kunnen wel wachten op een wonder, maar we kunnen ons ook laten inspireren door elkaar, door de Bijbel en al het goede.

Wachten op een Wonder (Kerk in Actie 2011): 'Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder. Een wonder dat ik, jullie God, de Wereld zal redden. Hoe zal ik redden zonder jullie handen? Hoe zal ik redden zonder jullie stem? Hoe zal ik redden zonder jullie hart? Vanaf de zevende dag, heb ik alles uit handen gegeven. Heel Mijn schepping en Mijn wondermacht. Niet jullie, maar Ik wacht nu op een wonder'.

Laten we daarom bidden en elkaar inspireren!



## Inspiratie

Inspiratie is een kernwoord bij de Vuurplaats. Onze missie is om mensen te inspireren en verbondenheid te versterken tussen mensen in Apeldoorn die bezig zijn met geloof en zingeving. We richten ons op mensen van ca. 20 - 45 jaar, alleen of samen, met of zonder kinderen. Deze doelgroep zoekt vaak iets anders dan wat gevestigde kerken bieden. Dat is de reden van ons bestaan.

Hoe kun je inspireren? Wij proberen dat zo: mensen bij elkaar brengen en ontmoetingen mogelijk maken, creativiteit en

verwondering stimuleren en mensen ruimte geven om hun eigen ontdekkingen te doen. Onze inspiratie als team van de Vuurplaats vinden we in een eigen bevlogenheid rondom geloven en zingeving. Het vuurtje van geloven brandt in ons. We hopen dat vonken overslaan. Niet op een voorschrijvende manier, maar op een open, zoekende manier. Geloven is voor ons ook verbonden met hoe je in het leven staat, met zingevingsvragen. Daarmee bezig zijn verbindt op een diepere manier, merken we. Je raakt aan een laag die in het dagelijks leven niet zomaar aan de oppervlakte komt.

### | Niet voor anderen denken

Daarbij is het voor ons essentieel, dat we 'van onderaf' werken, zoals de jonge theologe Tabitha van Krimpen (spreker tijdens het Inspiratiefestival op 24 september a.s. in de Grote Kerk) steeds benadrukt. De valkuil is, vanuit de beste bedoelingen, om vóór jonge mensen te denken. Als Vuurplaats geloven we daar niet in en willen we alleen mét jonge mensen plannen maken.

### | Inspiratiefestival

Als Vuurplaats zijn we gestart in de Maten, met een zending vanuit De Drie Ranken. Meer en meer richten we ons op Apeldoorn als geheel, omdat overal in de stad jonge mensen zoekend zijn. Wij willen graag samenwerken met anderen die zich herkennen in onze missie. Tijdens het Inspiratiefestival op 24 september (zie meer info hierover op pagina 2 in deze kerkkrant) zijn we als Vuurplaats aanwezig en kan iedereen die dat wil bij (of aan) ons komen snuffelen. Zie onze website!



## Pioniersplek De Vuurplaats

Website [www.devuurplaatsapeldoorn.nl](http://www.devuurplaatsapeldoorn.nl)  
Mail [hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl](mailto:hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl)

## Vonken die overslaan



## Toekomstverkenning



Steven Lobregt,  
voorzitter College van rentmeesters

Het loopt al even. Verkennen hoe onze toekomst als Protestantse Gemeente Apeldoorn er uit gaat zien. We komen geloof tegen, diep vertrouwen dat de kerk in Gods hand is en Hij weet wat goed voor ons is. We komen harde cijfers tegen. In 2022 16 dopelingen op 11.000 leden, over 4 jaar nog geen halve groep 1 op de basisschool. We zien mooie diaconale activiteiten, onderling pastoraat, inspirerende vrijwilligers, betaalde krachten als kosters, kerkelijk werkers, predikanten, administratieve krachten en muzikanten die de schouders er onder zetten.

We zien hoopvolle initiatieven EN hebben zorgen tegelijkertijd. In bijna alle wijken zijn de actieve kerkleden 60-, 70- en 80-plussers en zelfs vitale 90-plussers. Als je het ledenbestand uittekent, krijg je een soort lolly. Dun steeltje met mensen jonger dan 50 jaar en boven wordt het dikker. Elk jaar schuift iedereen een treetje op en vallen er vooral boven-

in mensen af. Een klassieke vergrijzing. Als je zo naar de kerk kijkt zijn we nog 10 tot 15 jaar in staat op de huidige voet door te gaan. Dan is niet direct het geld op, maar vooral de mensen. Alleen bezuinigen en wijken samenvoegen lost het leeftijdsprobleem niet op. Twee mensen van 60 samenbrengen blijft 60 en wordt geen 30.

Somber beeld? **Uitdagend** kun je het ook noemen. Als je gelooft dat Jezus Christus je Heiland is en dat Hij gekomen is om de wereld te behouden, dan daagt Hij ons nu eens goed uit. 'Hoe ga jij -Mijn kerk in Apeldoorn- Mij nu present stellen?' Hoe we het altijd deden is misschien vooral voor onszelf, maar raakt nauwelijks mensen buiten de kerk. We zijn er slecht in geslaagd mensen onder de 50 jaar te begeisteren. Dat vraagt in de spiegel te kijken en serieus te zien hoe we verder moeten gaan.

Bij een bijeenkomst over Toekomstverkenning kwam het beeld naar voren dat we op een wereldzee zitten en de kerk er specifieke bootjes op uit stuurt om mensen op sleeptouw

te nemen. Of zoals Jezus stelt 'de wereld te behouden.' Ezechiël krijgt het heel scherp aangezegd; 'Als jij niet erop uitgaat om mensen aan te spreken, zal God je ter verantwoording roepen.'

Met huidige diaconale en pastorale activiteiten bereiken we specifieke groepen, maar grote delen van 'gewoon' Apeldoorn niet. Wat moeten we anders doen en wie heeft er energie, lef en geloof om de schouders eronder te zetten? Gaan we voor een diaconaal centrum, meer ouderenpastoraat, missionair werk onder gezinnen? Hebben we hier faciliteiten voor nodig, meer professionals of juist gewone kerkgangers die op een andere manier in de benen komen? Toekomstverkenning.

Dat we de komende jaren het kerk zijn in Apeldoorn anders gaan doen, weten we. Hoe? Dat gaan we komend jaar samen bepalen. Aarzel niet ideeën aan te dragen bij je eigen wijkkerkenraad of ons te benaderen.

## Wat is er veel te delen!

Gertrudeke van der Maas en Susan van de Hel  
Diaconaal werkers PGA

### Vakantiegeld

Wat is het toch hartverwarmend als mensen met elkaar delen. Bij Vakantiegeld Samen Delen, de gezamenlijke actie



van ruim dertig kerken in de gemeente Apeldoorn, is dit jaar 207.528 euro gedeeld. Daarmee konden we ruim 900 huishoudens (meer dan 2000 mensen, ruim 900 kinderen) blij maken met een gift.

Toch gaat deze actie zeker niet alleen om het delen van geld. Want er is zoveel meer om te delen! Tijd en aandacht bijvoorbeeld. Dat verbindt mensen. En dat is waar we met de actie op inzetten: meer verbinding tussen mensen die elkaar doorgaans niet zo snel ontmoeten. Met altijd een uitnodiging tot verder contact als iemand dat wil.

### Voor Hetzelfde Geld

De Centrale Diaconie heeft een gids gemaakt met de naam 'Voor Hetzelfde Geld'. In het boekje staan tips om te besparen, gericht op wie van weinig geld moet of wil rondkomen. Minder uitgeven is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor onze leefwereld: door hergebruik van goederen is er minder afval.

De gids staat vol met tips voor besparen op eten en drinken, spullen (tweedehandswinkels, reparatiecafés, weggeefkastjes), kleding, energie. Er zijn tips voor gezinnen met kinderen en tips voor ontmoeting en vrije tijd, waarvoor je niet veel geld nodig hebt. Ook is er een hoofdstukje met verwijzingen naar allerlei diensten, organisaties en hulpverleners. Achterin het boekje staan een paar kortingsbonnen.

De gids is verspreid onder de ontvangers van Vakantiegeld Samen Delen, kerken, deelnemende organisaties en openbare locaties zoals ontmoetingsplekken, Samen055, kringloopwinkels, Voedselbank en bibliotheken.

Digitaal is Voor Hetzelfde Geld te vinden op de website, [www.diaconieapeldoorn.nl](http://www.diaconieapeldoorn.nl). Op verzoek kunnen we de PDF ook toesturen. Mailt u dan naar [diaconaalondermemer@pkn-apeldoorn.nl](mailto:diaconaalondermemer@pkn-apeldoorn.nl).

## Subsidie voor missionaire ideeën

Fred Niezink

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) heeft begin 2019 het Missionaire Fonds ingesteld. Dit fonds heeft o.a. als doelstelling het financieel ondersteunen van missionaire activiteiten van de PGA.

Dat is een goed en zakelijk begin van dit stukje dat gaat over een fonds waar mensen, die plannen op kerkelijk gebied hebben, zoeken naar financiële middelen om die plannen te realiseren. In Apeldoorn kan elke wijk missionaire initiatieven ontwikkelen die voor 50% van de gemaakte kosten financieel ondersteund kunnen worden, een subsidie dus. Voorwaarde is dat die initiatieven een impuls moeten geven aan de vitalisering van de eigen wijk en dat gemeenteleden betrokken worden bij de voorbereiding en de uitvoering. Voor alle duidelijkheid: de subsidie is niet bedoeld voor investeringen in gebouwen en voor huisvestingslasten.

Tijdens Corona waren er niet veel aanvragen. De meeste initiatieven betroffen activiteiten rond Kerst en Pasen. Daarnaast waren er aanvragen gericht op jongeren, waar we erg blij van worden.

Vanuit de AK zijn drie personen aangesteld om de aanvragen te beoordelen: Marjolein van den Bos, Ad Wijlhuizen en Fred Niezink. Om in aanmerking te komen voor subsidie is er een aanvraagformulier ontwikkeld, verkrijgbaar bij elke wijkscirba. Aanvragen kunnen ingediend worden via [missionairfonds@pkn-apeldoorn.nl](mailto:missionairfonds@pkn-apeldoorn.nl). Jaarlijks wordt er in de AK verslag gedaan van de activiteiten ontwikkeld met hulp van het Missionair Fonds.



Een stap naar voren  
en naar achteren.  
Heerlijk, je leeft, je bent mens of dier.  
Een eerste dimensie van het leven en bewegen.

Een stap opzij,  
en weer opzij de andere kant op.  
Heerlijk, mens en dier, je leeft en je beweegt.  
Je hebt een actieradius,  
een ruimte,  
die je vult met jezelf.  
Waar anderen kunnen binnentreden.  
Samen zijn.  
Een tweede dimensie.

Een sprong in de hoogte,  
een derde dimensie.  
Dat lukt maar moeizaam, een klein eindje,  
daar heb je iets anders voor nodig, mens,  
dat je best wel hebt uitgevonden.  
Een ladder, een vliegtuig, een raket bijvoorbeeld.  
Een stap in de diepte...  
dat kan alleen als de bodem meegeeft,  
het water zacht is,  
en het plaatsmaakt voor jou,  
als je je erin laat plonsen.  
Wat heerlijk, mens, dier,  
dat dit alles kan, dat je wereld groot wordt,  
naar voren en achteren, naar links en rechts,  
naar hoog en diep. De derde dimensie.  
Is het leven nog meer?

Houdt het bij drie op?  
Zijn er meer mogelijkheden?  
De wetenschap weet en rekent,  
rekent en rekent.  
Mary Jackson, Katherine Johnson en Dorothy Vaughan  
wisten ervan.  
De zwarte vrouwen van NASA.  
De vierde dimensie is die der tijd en snelheid.  
Dit overstijgt richting en plaats.  
Het is de dimensie waar alles tegelijk bestaat.  
De tijd is steeds naast ons,  
al zien we haar niet.  
Met instrumenten vangen we haar, een klok,  
maar als de klok stilstaat, gaat de tijd verder.  
We ijlen haar achterna, willen haar inhalen,  
deeltjesversneller...

En het wonderlijke van die vierde dimensie, de tijd, is dat  
ze ons zo nabij is.  
Direct naast ons is ze, naast ons, naast mens en dier.  
Naast heel de schepping, huid na,  
niets zit ertussen.  
De tijd en wij,  
niets scheidt ons van haar.  
De tijd is eeuwigheid.  
En zo danst de Schepper  
heel dicht aan onze zij,  
in de tijd, uit de tijd, door de tijd, vanuit de tijd,  
vanuit de dimensie, die we niet kennen,  
Al-tijd nabij.

*Uit: Jantine de Jong, Oergroen. Gedichten, Leeuwarden 2022  
Illustratie: Ella Termaat, 2023*

## COLOFON

Redactie Annelies Brinkhuis, Gertrudeke van der Maas,  
Heleen Keus-Asveld en Lammert Smit

Vormgeving Fred Termaat

Drukwerk Drukkerij Elwipress Apeldoorn

Kerkrant 'Kijk op de Kerk' is uitgegeven in opdracht van de  
Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apel-  
doorn. Zo willen we leden uit de diverse wijkkerken met elkaar  
verbinden en daarnaast relevante informatie en contactgege-  
vens beschikbaar maken.

Reacties zijn van harte welkom. Inhoudelijke  
reacties graag binnen twee weken na ontvangst  
via [kerkrant@pkn-apeldoorn.nl](mailto:kerkrant@pkn-apeldoorn.nl)



Niets uit deze uitgave mag worden vernenigvuldigd zonder  
voorafgaande toestemming van de redactie.

**Tip** Deze krant is ook te vinden in de apostel-app!

## CONTACTADRESSEN Protestantse Gemeente Apeldoorn

### Kerkelijk bureau

Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn  
Geopend op dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur en op afspraak  
Diaconie geopend op afspraak

### Website

[www.pkn-apeldoorn.nl](http://www.pkn-apeldoorn.nl)

### Receptie

055 - 355 76 78 • [receptie@pkn-apeldoorn.nl](mailto:receptie@pkn-apeldoorn.nl)

### Hoofd bureau

055 - 357 44 01 • [hoofdkb@pkn-apeldoorn.nl](mailto:hoofdkb@pkn-apeldoorn.nl)

### Ledenadministratie

055 - 357 44 08 • [leden@pkn-apeldoorn.nl](mailto:leden@pkn-apeldoorn.nl)

### Bijdragenadministratie

055 - 357 44 08 • [bijdragen@pkn-apeldoorn.nl](mailto:bijdragen@pkn-apeldoorn.nl)

### Financiële administratie

055 - 357 44 07 • [boekhouding@pkn-apeldoorn.nl](mailto:boekhouding@pkn-apeldoorn.nl)

### Secretariaat Algemene Kerkenraad

055 - 357 44 06 • [ondersteuning.ak@pkn-apeldoorn.nl](mailto:ondersteuning.ak@pkn-apeldoorn.nl)

### Diaconie

055 - 357 44 03 • [diaconie@pkn-apeldoorn.nl](mailto:diaconie@pkn-apeldoorn.nl)

### Meldpunt omgangsvormen

[meldpuntomgangsvormen@pkn-apeldoorn.nl](mailto:meldpuntomgangsvormen@pkn-apeldoorn.nl)

### Collectebonnen

NL37 INGB 0007 4601 09  
t.n.v. Prot. Gem. te Apeldoorn

### Kerkelijke bijdrage

NL50 RABO 0373 7154 20  
t.n.v. SKG Prot. Gem. te Apeldoorn

### Algemene Kerkenraad

[scriba.ak@pkn-apeldoorn.nl](mailto:scriba.ak@pkn-apeldoorn.nl)

### College van Kerkrentmeesters

[secre.cvk@pkn-apeldoorn.nl](mailto:secre.cvk@pkn-apeldoorn.nl)

### College van Diakenen

[secretarisdiaconie@pkn-apeldoorn.nl](mailto:secretarisdiaconie@pkn-apeldoorn.nl)



[www.pkn-apeldoorn.nl](http://www.pkn-apeldoorn.nl)