

Ik ben geen geboren leider.

Als ik ergens aan moest wennen binnen het predikantschap was het wel het leiderschap; het gegeven dat je binnen een groep mensen in ieder geval op geestelijk gebied een leidende rol vervult.

Liever sta ik aan de zijlijn, een beetje schoppen tegen het gezag.

Kritiek geven op hoe alles verkeerd loopt en hoe het anders moet.

En als ik al geleerd heb om iets van een leider te zijn, dan in ieder geval een horizontale; liever samen met de groep, dan trekken aan het elastiek vanuit de verte.

Maar dat is ook de makkelijke weg, en soms vraagt God aan ons om te leiden.

Niet per se een bedrijf of een organisatie,
dat kan ook, maar leiden in het alledaagse:

je gezin, je kinderen, je ouders als ze ouder worden, collega's, vrienden.

Discipel zijn, volgeling zijn van Jezus, is één ding, maar leiden is iets anders.

En iedere discipel werd geacht om na Pinksteren te leiden.

En allemaal is hen dat gelukt.

Eerste belangrijke notie: God roept jou om te leiden.

Als jij ergens leiding aan moet geven,
aan je gezin of aan een project of aan wat dan ook,
dan is het God die je roept.

Misschien door Zijn woord,
misschien door een situatie, door omstandigheden.

Maar het komt niet uit jezelf, omdat jij jezelf zo'n geboren leider vindt.

Het wordt je gegeven.

En God wil daarin jouw roeping zijn.

Daarom ook is Mark nu onderdeel van het leiderschapsteam van deze gemeente.

Door een roeping.

God is het die roept.

Het is niet jouw idee.

Je bent ook niet gered door Jezus omdat het jouw idee was.

En jouw reactie op Gods oproep wordt telkens bepaald door twee dingen:

de eerste is jouw kijk op God,

de tweede is jouw kijk op jezelf.

Dat gaan we uitwerken

We gaan naar Richteren, we gaan naar de roeping van Gideon.

Het land lijdt onder de Midianieten die het land binnenvallen en alle rijkdommen, ál het voedsel van de Israëlieten stelen.

En God ontmoet Gideon bij een heilige boom, de

Terebint, terwijl Gideon in het geniep, uit het zicht,

bezig is om tarwe te dorsen voor brood,
voor voedsel, want er is hongersnood.

En de Heer begint met een mooie begroeting:

“De Heer zij met je, dappere krijgsman.”

En deze Gideon krijgt de opdracht om Zijn volk te bevrijden, om de Midianieten te verslaan.

Dát is nog eens een roeping.

Dát is nog eens een verzoek om te leiden.

En, heel herkenbaar, Gideon zoekt een uitvlucht. “Als de Heer ons bijstaat, waarom overkomt ons dan dit allemaal? En waarom kies je mij?

Mijn stam stelt niks voor in Israël,

mijn familie stelt niks voor in onze stam,

en ik stel al helemaal niks voor in mijn familie: “Ikzelf ben de jongste van de familie.

En dus de geringste, en de zwakste, en de minst capabele”.

Vraag: waarom willen wij God zó graag overtuigen waarom we dingen niet kunnen?

De duivel zegt precies hetzelfde tegen je,

andere mensen zeggen misschien precies hetzelfde tegen je:

“Jij? Ga jij dingen aanpakken, in de kerk, in je gezin, op je werk, op school? Jij?

Gaat niet gebeuren”.

En de wereld, én de kerk, zit vol met eenzame, bange mensen die de eerste stap niet durven te zeggen.

En aan jou de vraag: wat vraagt God van jou op dit moment?

Op welk terrein in jouw leven moet je er nú staan? Is het je huwelijk? Is het je gezin?

Is het op je werk of in je klas?

En als je goed luistert, dan wéét je dat God je roept.

Hij roept jou tot actie, Hij roept jou tot handelen, Hij roept jou om te leiden, om voor te gaan in een bepaalde situatie.

En Gods antwoord op Gideon is heel simpel:

“Dat kun je allemaal doen omdat Ik je bijsta”.

God vraagt iets van jou, God vraagt om te leiden, om zaken anders te doen.

En ik vraag je hier en nu: bedenk drie dingen waarom je dat niet zou kunnen.

Drie dingen.

Misschien is het iets uit je verleden,

een beschadiging, of een fout,

misschien is het je gezondheid, je leeftijd, misschien is het een verknipt beeld van jezelf.

Bedenk drie dingen en schrijf ze een keer op.

En doe dan een stap terug en bedenk dan dit:

God werkt juist dóór deze beperkingen.

God zoekt geen referenties,

God zoekt geen perfecte gelovige,

God zoekt geen groot strijder.
God zoekt een normaal, naïef persoon die het tóch wil proberen.

En God bevestigt Gideons twijfel, en zijn kleinheid, en zijn aanmerkingen,
maar Hij kiest toch voor Hem.

En dus ook voor jou.

En God verlaagt zijn verwachtingen niet door jouw beperkingen.

Hij wil er dwars doorheen werken.

God kan dóór jou heen werken door de drie beperkingen die jij hebt gegeven.

Dat zijn juist de redenen wáárom Hij het kan.

En God zegt niet tegen Gideon: “Ach ja, je bent inderdaad de kleinste van het kleinste; begin
maar eerst met een groepje Midianieten. Begin maar eerst met een klein dorpje”.

Niks ervan.

Heel het land moet bevrijd en dat gaat gebeuren door één man.

God past de grote dingen die Hij voor jou in petto heeft niet aan, aan jouw angst.

Dus blijf kleine stapjes zetten: in je gezin, op je werk, in je relatie, en je zult er komen.

Maar wanneer je je slachtofferrol blijft herhalen, dan blijf je erin hangen.

“Dit kan ik niet”, “Dit vraagt God toch niet van me”.

En jouw verleden, en jouw tragedie,

hindert jou in je doen en laten.

En je zult toch de zaak van God uit moeten gaan bekijken,
en niet langer met je eigen ogen,
met je eigen beperkingen.

Want jouw toekomst wordt bij God niet bepaald door je verleden,
maar door je kind-zijn van die God.

En de enige beperking die God heeft,

is jouw verwachting van Hem.

Het is niet de duivel, het is niet de wetgeving in dit land, het is niet de gemeente Apeldoorn,
het is niet corona, alléén onze eigen verwachtingen.

En God kan alles doen, maar Hij doet het nog niet in jouw leven, want God zoekt geloof.

Hij zoekt jouw vertrouwen.

Hij zoekt jouw vertrouwen om te gaan en te leiden waar dat nodig is.

Gideon is bezig tarwe te dorsen voor het eten.

God roept jou in alledaagse dingen.

Op een doordeweekse dag.

Niet na een kloosterretraite, niet na vijf uur stille tijd.

En in onze bezigheden roept Hij ons op tot heel grote dingen.

Verwacht verrassingen bij deze God.

“Wat het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is
opgekomen, dát heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft”.

Voor wie Hem vertrouwt.

Voor wie zoals Mark iets nieuws aanpakt in zijn leven.

Wat zegt God tegen jou?

Welke vijand moet jij verslaan in je leven?

Welk gebied moet jij bevrijden?

En bedenk altijd: alle redenen die jij hebt om het niet te doen, om het niet te kunnen, juist dát geeft God de ruimte om te werken.

Omdat je dan Hem, en Hem alleen, alle eer geeft. Amen.